

# Gonne en Jurgen hebben een B&B in Italië: 'Hard werken en veel uren maken'

VIVIENNE GROENEWOUD

29 jun. 2023 in **VROUW MAGAZINE**

**Een B&B of camping beginnen in een ander land? Veel mensen dromen ervan, maar het ook écht doen is een ander verhaal. Gonnie Linssen (49) en Jurgen (54) doen het. Voelt het als één lange vakantie?**

'Met een glaasje wijn ontstaan de mooiste gesprekken en zelfs vriendschappen.'



© EIGEN BEELD

Gonnie en Jurgen zijn getrouwd en zijn in 2016 geëmigreerd naar het Italiaanse Le Marche, waar zij hun luxe B&B La Vecchia Scuola runnen. Ze delen daar hun passie voor olijfolie, truffels, wijnen en de Italiaanse keuken.

## We emigreerden naar Italië...

„Omdat een enorme rust over ons heen viel als we daar waren, en we op een punt waren beland waarop we ons leven anders wilden gaan inrichten. Toch waren we niet direct van plan om te emigreren. We wilden een opknapper kopen en dat zou dan ons vakantiehuis worden. Met de camper reden we door heel Italië om te ervaren welke regio's bij ons pasten. Toen we in le Marche terechtkwamen wisten we: dit is het. De kust, de bergen in het achterland, de leuke dorpjes; alles is binnen een half uur binnen handbereik. Al snel voelden we: hier willen we wonen.”

## Wat meeviel...

„Was hoe onze omgeving reageerde. Ze vonden het echt iets voor ons om dit te doen. Die positieve reacties waren een extra steun in de rug, net als het feit dat we met open armen zijn

ontvangen hier in het dorp. Mensen hingen zelfs meloenen aan onze poort om ons welkom te heten.”

### **Wat tegenviel...**

„Was dat het wennen is hoe alles hier werkt. Je kunt bijna niets op afstand doen. Wat betreft afspraken maken met werklui en instanties, ga je echt terug in de tijd. Voor sommige dingen moet je zelfs letterlijk bij de burgemeester op bezoek. Daarom hebben we met de mensen in ons dorp veel geluk gehad, die namen ons bijvoorbeeld mee om het importeren van de auto te regelen.”

### **Het eeuwige vakantiegevoel....**

„Ervaren we niet echt. We werken hard en maken veel uren, dus we hebben meer een thuisgevoel dan een vakantiegevoel. Maar we leven wel totaal anders dan in Nederland: meer vanuit ons hart dan ons hoofd.”

### **Onze gasten...**

„Zijn niet op zoek naar de voor de hand liggende toeristische plekken. Het eerste jaar hadden we nog niet zo'n vast omljnd idee wat we wilden doen en pas in het tweede jaar hebben we echt gewerkt aan onze zichtbaarheid: wie zijn wij, wat bieden wij. De arrangementen die wij geven zijn er om mensen met de regio kennis te laten maken. Door truffels te zoeken of olijven te plukken, neem je mensen echt mee in het Italiaanse leven. Daardoor krijgen we nu ook de gasten die bij ons passen: actieve levensgenieters die van natuur en wandelen houden en op zoek zijn naar minder toeristische plekken en het authentieke Italiaanse leven. Sommigen komen elk jaar terug. Met een glaasje wijn ontstaan de mooiste gesprekken en zelfs vriendschappen!”

### **Ik mis Nederland...**

„Niet echt, buiten onze familie dan. We gaan regelmatig naar Nederland, maar we missen dan eerder het leven in Italië. De knoop definitief doorhakken was spannend en het is zeker niet zonder tegenslagen gegaan, maar we zouden nu niet meer terug willen.”